



Lieve familie en vrienden,

Een hartelijke groet uit Soroti, Oeganda. We zijn hier inmiddels alweer een paar weken. En we kunnen zeggen: het gaat goed met ons!

Afscheid en vertrek

8 oktober was de uitzenddienst. Dat is een onvergetelijke avond geworden. In een bomvolle Bethelkerk in Lelystad werd door onze gemeente, familie en vrienden ons de zegen van de Heere toegewenst. We waren verwonderd dat zo veel mensen kwamen om ons te ontmoeten en de hand te drukken. Het is een grote bemoediging om het werk in Oeganda te beginnen. De meditatie van dominee IJsselstein over Markus 4:26–29 was zo passend bij ons werk op Amecet: zaaien,

bidden, wachten; zaaien, bidden, wachten. Ons werd toegezongen: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. Dat lied geldt ook voor Loïs en Job en onze ouders die in Nederland achterbleven. Heel hartelijk dank voor jullie komst en meelevens! De uitzenddienst is terug te kijken via [deze link](#).

Het was een emotioneel afscheid. Moeilijk om afscheid te nemen van onze ouders en broers en zussen en hun kinderen. Ook afscheid nemen van onze lieve gemeenteleden in Lelystad viel ons zwaar. Op 10 oktober hebben Loïs en Job ons naar het vliegveld in Brussel gebracht. Sjon, de broer van Janneke, was ook met zijn gezin gekomen om ons uit te zwaaien. Zo leuk! Het daadwerkelijk afscheid nemen, weglopen en wegvliegen viel niet mee. Je hebt het gevoel losgescheurd te worden van zo veel lieve mensen.

Aankomst in Oeganda

Vrijdagavond kwamen we na een voorspoedige vlucht aan op de luchthaven van Entebbe. We hebben in een hotel overnacht en de volgende morgen zijn we op tijd vertrokken voor de autorit van 8,5 uur naar Soroti. Toen we net op weg waren, zagen we een taxibusje rijden met daarop: Psalm 121 (zie foto onder). Die psalm zongen we aan het einde van de uitzenddienst en met deze psalm werden we opgewacht in Oeganda. God is groot en goed en zorgt ook voor zulke dingen. We hadden een goede reis en kwamen zaterdagmiddag aan in Soroti. Daar stond Els van Teijlingen ons op te wachten bij haar huis – vanaf dat moment òns huis. Het is een heerlijke plek om te wonen: een ruim huis met een grote tuin met kippen, honden en een moestuin.



Op maandag zijn we hartelijk ontvangen op Amecet. Het was zo bijzonder om daar te zijn en zo leuk om de medewerkers weer te ontmoeten! Het voelde eigenlijk als thuis komen.

Er zijn heel veel kinderen op Amecet: 28, waarvan 16 baby's. Nog nooit zijn er zoveel kinderen geweest. We ervaren dat als een teken van God dat Amecet door moet gaan en dat er werk voor ons te doen is. We lopen mee met het werk, beginnen met de overdracht van taken, brengen kinderen weer thuis, enz. enz.

We hebben deze dagen ons huis ingericht en Soroti verder verkend. Lekker naar de markt en andere shopjes ontdekken. Ook hebben we andere regelingen gedaan, zoals een Oegandees rijbewijs halen. We moeten op rijes! Janneke's verjaardag op 17 oktober was heel gezellig met taart, soda's (flesjes drinken) en ballonnen!

Deze nieuwsbrief gaat vooral over ons vertrek en aankomst in Soroti. In de volgende nieuwsbrief zullen we meer vertellen over het werk op Amecet.



Op de hoogte blijven

Heel hartelijk dank dat jullie je hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Jullie kunnen ons volgen op verschillende manieren:

- Via de nieuwsbrief. Deze versturen we ongeveer één keer per twee maanden.
- Via de Whatsapp-groep 'Mark en Janneke in Oeganda'. Hier vertellen we onze verhalen en ervaringen, ook uit het dagelijkse leven. Aanmelden voor deze groepapp kan via [deze link](#);
- Via [Instagram](#) - Hier laten we kinderen zien die komen en gaan.

Ook willen we u en jullie vragen Amecet financieel te steunen. Door de wisseling van leiderschap zullen mensen hun giften weer gaan reorganiseren. Er is en blijft geld nodig om de kinderen op Amecet liefde en hoop te kunnen blijven geven. De bankgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief. Hartelijk dank!

Gebed

Tenslotte het belangrijkste: het gebed. Vóór het dankgebed aan het einde van onze uitzending deed dominee IJsselstein de oproep dat dat gebed het begin was van de gebeden die nodig zijn voor Amecet en ons. We kunnen dit werk niet in eigen kracht. Wij zijn kleine, zondige, beperkte mensen. Maar nu heeft Hij beloofd te helpen allen die Hem aanroepen. Daarom staat hieronder een lijstje met gebeds- en dankpunten.

Hartelijke groet,
Mark & Janneke Gerritsen

Gebedspunten

- Voor alle kinderen op Amecet en

Dankpunten

- Voor de goede reis naar en het

speciaal voor de zieke kinderen

- Voor de medewerkers dat ze in liefde en met geduld hun werk zullen doen
- Voor voldoende financiële middelen
- Voor ons om wijsheid, kracht en gezondheid.

warme welkom in Soroti

- Voor het werk dat er te doen is
- Voor de fijne contacten met het personeel en rondom ons huis.



Vanuit TFC/bestuur

Als bestuur en thuisfrontcommissie (TFC) willen we graag een stukje met jullie delen. Zo kunnen we jullie meenemen in wat we allemaal doen om Amecet, en natuurlijk Mark en Janneke, te ondersteunen vanuit Nederland.

Ons werk

Ons werk bestaat grofweg uit twee onderdelen. Aan de ene kant zetten we ons op allerlei manieren in om het mooie project Amecet te ondersteunen. Aan de andere kant staan we achter Mark en Janneke, zodat zij hun prachtige werk in Oeganda kunnen blijven voortzetten.

Voor ons was het best spannend om aan dit nieuwe avontuur te beginnen. Toch voelen we ons, nu we een paar maanden onderweg zijn, ontzettend gezegend! We zijn bemoedigd door jullie betrokkenheid, jullie creatieve ideeën en het meedenken op zoveel manieren. Wat was het bijzonder om samen met Stichting De Figurant een prachtig benefietconcert te organiseren, en om elkaar te ontmoeten tijdens de informatieavond en de uitzenddienst.

Tijdens de uitzenddienst hebben we met de collecte een ontzettend mooi bedrag opgehaald: €1960,-. Iedereen hartelijk dank hier voor!

Ook op financieel gebied voelen we ons enorm gesteund. Wat fijn om te zien hoeveel mensen maandelijks bijdragen – dat maakt echt een verschil. Dank jullie wel daarvoor!

Jullie steun blijft hard nodig. Gebed is het belangrijkste. Financieel zijn giften ook nodig. Bij deze dus ook een hartelijke oproep om dit nodige en mooie werk te ondersteunen.

Activiteiten / bijdragen

Mooi om te zien dat er inmiddels al op verschillende manieren aan ons, aan Amecet, gedacht wordt. Allen heel hartelijk dank.

Hier enkele voorbeelden:

Kledingbeurs Teuge

Op 26 & 27 september was er een kledingbeurs bij de Eben-Haëzer school in Teuge. De helft van de opbrengst is voor Amecet: €3700,-. Wat een mooi bedrag!

Presentatie vrouwenvereniging Hasselt

8 oktober hebben Mark en Janneke een presentatie gegeven aan de vrouwenvereniging in Hasselt. De vrouwenvereniging gaat dit winterseizoen geld verzamelen en een actie doen voor Amecet. Heel hartelijk dank!

Hervormingsavond Lelystad

Vrijdag 31 oktober was er een hervormingsavond in de gereformeerde gemeente in Lelystad. Samen met kerken uit Lelystad, Zeewolde en Emmeloord. De opbrengst van de collecte is voor Amecet: €600,-.

Babymassage

Je steunt Amecet door je op te geven voor een babymassage bij Els van Elsje4. Klik [hier](#) voor meer informatie. Heel erg bedankt voor deze mooie actie!

Bijbelstudieboekje

Enige tijd geleden is er van Cock Kroon een nieuw Bijbelstudieboekje verschenen. De titel is: "Over geloven, hopen en liefhebben gesproken" (Tien Bijbelstudies uit Lukas). Het is o.a. verkrijgbaar bij [Boekhandel Hardeman \(klik hier\)](#) in Ede.

Dit boekje heeft een goede ingang gekregen bij diverse kerken in het land. Ook is het geschikt voor persoonlijke bezinning. Hij biedt dit boekje graag aan; van de verkochte stuks wil hij een substantieel bedrag doneren aan Amecet. Heel fijn!

Fijn dat er op verschillende creatieve manieren aan ons gedacht wordt! We hopen ons ook in de toekomst samen met jullie te blijven inzetten voor het werk van Amecet.

Als jullie ideeën hebben over acties, sponsoren of andere manieren van steun, neem dan gerust contact op met een van onze leden: Cees Bakker, Elly Bonestroo, Janet van der Linde, Sjoerd en Lize Wagenaar, Marlies Gerritsen en Job en Lois Hakkesteeg (via info@stichtingamecet.nl).

NL 61 TRIO 0321 0726 26 t.n.v. Stichting Amecet



Instagram



Whatsapp



Website

Delen van de nieuwsbrief

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Krijg je deze mail doorgestuurd van iemand, dan kun je je via [deze link](#) zelf inschrijven op de nieuwsbrief.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun je je [hier](#) afmelden. • Voeg info@stichtingamecet.nl toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.

