



# Nieuwsbrief

## Mark & Janneke in Oeganda

• Nieuwsbrief nr. 3 • februari 2026 • stichting Amecet •



Lieve familie en vrienden,

Een hartelijke groet uit Soroti. Het gaat goed met ons. We moeten wel erg wennen aan de hitte, die ons soms flink moe maakt. Maar we zijn gezond en genieten van ons werk. We kunnen veel betekenen op Amecet. We leren ook steeds meer van de cultuur, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe je dingen zegt en aanpakt.

We willen jullie heel hartelijk danken voor jullie meeleven. We ervaren dat er een thuisfront is die meeleeft en meebid. Dat geeft moed, kracht en inzicht om het (soms onmogelijke) werk te doen.

### Over ons werk

In deze eerste maanden raken we steeds meer vertrouwd met het werk op Amecet. Er gebeurt veel op Amecet. Mooie, leuke en gezellige dingen. Blij word je als je kinderen ziet opknappen en ontwikkelen. Mooi om te zien als een familie blij is om hun kind weer mee naar huis te nemen. Maar er zijn ook hele schrijnende verhalen. Er sterven zoveel moeders tijdens of net na de bevalling.... Er zijn moeders die door hun psychische problemen niet voor hun kind kunnen zorgen en de vaders van deze kinderen zijn vaak uit beeld.

Gisteren werd Martha door de politie gevonden en op Amecet gebracht. 8 jaar oud. Weggelopen. De weg kwijt. Ze komt uit een dorp ergens in de bush. Door haar ouders naar Soroti gestuurd om daar bij familie voor de kleine kinderen te zorgen. Kindslaaf dus. Dat wil ze niet meer. Ze wil terug naar haar eigen dorp en familie. Amecet helpt om Martha weer thuis te brengen. Maar ook daar is het niet makkelijk. Martha's moeder woont 120 kilometer verderop in een grote stad. En haar vader heeft haar dus naar Soroti gestuurd.

Je komt er telkens achter dat je niet alle problemen kunt oplossen. Wat overblijft is: doen wat je kunt en het gebed!

Inmiddels kennen we alle personeelsleden bij naam en wat hun taken zijn. We gaan door alle ruimtes en kasten om te kijken wat er allemaal is. Tegelijkertijd organiseren we dingen en maken we taakverdelingen. Het geeft een leuke flow in het team om dingen op te pakken!

Van Stichting Manoah kregen we een prachtige gift om allerlei klussen aan te pakken. Amecet krijgt onder andere aan de buitenkant een schilderbeurt.



### Over Oeganda

De verkiezingen zijn achter te rug. Het was een spannende tijd. Ook in Soroti waren relletjes. De politie en het leger treden hard op met traangasbommen en wapenstokken. Dat gebeurde ook vlakbij Amecet. De rust is inmiddels teruggekeerd. Museveni mag op 81-jarige leeftijd beginnen aan zijn zevende termijn als president. Deze maanden zijn de warmste in Soroti. Dagelijks stijgt de temperatuur naar 37 graden. De warmte zit nu ook in huis, in de meubels, in de vloer, in je matras.... In maart/april begint de regentijd weer. Dan koelt het af naar rond de 30 graden.



Nogmaals hartelijk dank voor jullie meeleven en hartelijke groet uit Oeganda, Mark en Janneke



### Op de hoogte blijven

Heel hartelijk dank dat jullie je hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Jullie kunnen ons volgen op verschillende manieren:

- Via de nieuwsbrief. Deze versturen we ongeveer één keer per twee maanden.
- Via de Whatsapp-groep 'Mark en Janneke in Oeganda'. Hier vertellen we onze verhalen en ervaringen, ook uit het dagelijkse leven. Aanmelden voor deze groepapp kan via [deze link](#);

- Via [Instagram](#) – Hier laten we kinderen zien die komen en gaan.

Ook willen we u en jullie vragen Amecet financieel te steunen. Door de wisseling van leiderschap zullen mensen hun giften weer gaan reorganiseren. Er is en blijft geld nodig om de kinderen op Amecet liefde en hoop te kunnen blijven geven. De bankgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief. Hartelijk dank!

## Dankpunten

- Voor de goede werksfeer op Amecet
- Voor de vele giften die we de afgelopen tijd hebben ontvangen
- Voor de gezondheid die we krijgen

## Gebedspunten

- Voor de gezondheid van de kinderen die op Amecet zijn
- Voor de kinderen die teruggeplaatst worden in hun/een gezin. Hun toekomst is vaak zo onzeker
- Voor voldoende financiële middelen om het werk voort te kunnen zetten



## Vanuit bestuur / TFC

Als bestuur en TFC willen we jullie graag meenemen in alles wat we doen om Amecet – en natuurlijk Mark en Janneke – vanuit Nederland te ondersteunen.

Inmiddels zijn Mark en Janneke al een aantal maanden werkzaam op Amecet. We zijn verwonderd en dankbaar dat zij zich in korte tijd zo thuis voelen en hun werkzaamheden daar met liefde en toewijding hebben opgepakt.

We zijn daarnaast enorm dankbaar voor alle financiële steun die de afgelopen maanden is ontvangen. Dank jullie wel daarvoor. Tegelijkertijd blijft die steun hard nodig. Allereerst in gebed. Daarnaast ook financieel, zodat het werk op Amecet door kan blijven gaan.

Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van concrete ondersteuningspakketten waaruit gekozen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van een kindplek op Amecet voor één maand, of het dragen van het maandsalaris van een aunti. Juist deze concrete vormen van geven maken zichtbaar waarvoor je bijdraagt. Dat maakt het ook heel mooi om samen met kinderen te doen: zij weten precies waarvoor het geld is en voelen zich zo actief betrokken bij het werk.

Daarnaast is het mogelijk dat wij op scholen voorlichting komen geven. Wanneer scholen nadenken over een actie voor Amecet, mogen zij ons daarvoor benaderen. We komen dan graag langs om te vertellen over het mooie en waardevolle werk dat daar gebeurt en om samen te kijken hoe een actie vorm kan krijgen.

Ook zijn we bezig met het benaderen van kerken om via collectes bij te dragen aan het werk van de stichting. Mocht je denken: dit zou in mijn kerk ook passen, dan horen we dat graag. Laat het ons weten, dan denken we graag mee en kijken we

samen hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Alles wat we doen, heeft steeds hetzelfde doel: Mark en Janneke ondersteunen en het werk op Amecet mogelijk maken en versterken.

### Activiteiten / bijdragen

#### Kerststerren actie

In november/december hebben we een actie gehouden door kerststerren te verkopen. Het was een leuke actie met een goede opbrengst: €582,50! Hartelijk dank voor de bestellingen!

#### Babymassage

Je steunt Amecet door je op te geven voor een babymassage bij Els van Elsje4. Klik [hier](#) voor meer informatie. Heel erg bedankt voor deze mooie actie!

#### Bijbelstudieboekje

Enige tijd geleden is er van Cock Kroon een nieuw Bijbelstudieboekje verschenen. De titel is: "Over geloven, hopen en liefhebben gesproken" (Tien Bijbelstudies uit Lukas). Het is o.a. verkrijgbaar bij [Boekhandel Hardeman \(klik hier\)](#) in Ede. Dit boekje heeft een goede ingang gekregen bij diverse kerken in het land. Ook is het geschikt voor persoonlijke bezinning. Hij biedt dit boekje graag aan; van de verkochte stuks wil hij een substantieel bedrag doneren aan Amecet. Heel fijn!

#### Kerstpakketten gevangenis Soroti - licht brengen in de duisternis

In december 2025 zijn kerstpakketten bezorgd bij vrouwen die met hun kinderen in de gevangenis van Soroti zitten. Het pakket was gevuld met kleding, schoenen, voedsel, drinken en zeep. De vrouwen van de vrouwenvereniging Hervormd Hasselt hebben kaarten geschreven voor de vrouwen en deze zijn aan de kerstpakketten toegevoegd.

Er was een hele feestelijke stemming op het terrein. De gevangenen waren aan het zingen, dansen en muziek maken toen ze aankwamen.

Nadat ze allemaal in rijen op de grond gingen zitten, ging een van de bewakers voor in gebed, daarna kregen wij de kans om het evangelie te delen met deze vrouwen.

We vertelden over Maria, ze was een vrouw zoals jij en ik. God zoekt haar op, om de moeder van onze Verlosser te worden.

Zo zoekt God ons nog steeds op; Hij zoekt geen perfecte mensen, maar Hij zoekt zondaars en zondaressen, juist hun toont Hij het wonder van Kerst, zodat ze vergeving, heling en genezing kunnen krijgen bij Hem! Kerstfeest begint bij een vrouw...wat geweldig om dat te delen in de vrouwengevangenis in Soroti.

Met luid applaus werden de woorden ontvangen. Als antwoord op het gesproken woord werd er gezongen en gedanst en werd God de eer gegeven.

Na een afscheidsspeech door een van de gevangenen zijn we naar huis gegaan. Willen jullie bidden voor de vrouwen in de gevangenis? Dat vroeg de manager van de gevangenis ook. Ze zei dat er zoveel leed is bij de dames en dat ze vaak onterecht beschuldigd worden. Willen jullie ook bidden voor liefde en geduld bij de bewakers? Dat alleen kan heling en genezing brengen.



---

Als jullie ideeën hebben over acties, sponsoren of andere manieren van steun, neem dan gerust contact op met een van onze leden: Cees Bakker, Elly Bonestroo, Janet van der Linde, Sjoerd en Lize Wagenaar, Marlies Gerritsen en Job en Loïs Hakkesteeg (via [info@stichtingamecet.nl](mailto:info@stichtingamecet.nl)).

---



Instagram



Whatsapp



Website

### Delen van de nieuwsbrief

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn.  
Krijg je deze mail doorgestuurd van iemand, dan kun je je via [deze link](#) zelf inschrijven op de nieuwsbrief.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun je je [hier afmelden](#). • Voeg [info@stichtingamecet.nl](mailto:info@stichtingamecet.nl) toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.

