



Nieuwsbrief

Mark & Janneke in Oeganda

• Nieuwsbrief nr. 4 • mei 2026 • stichting Amecet •



Lieve familie en vrienden,

Een hartelijke groet uit Uganda. Het gaat goed met ons. Het is alweer zeven maanden geleden dat we in Soroti aankwamen. We voelen ons echt thuis: in huis, op Amecet en in Soroti. Dat komt in de eerste plaats omdat we ervaren dat de Heere God hier bij ons is. Ook de mensen om ons heen en het werk dat we mogen doen, maakt dat we ons thuis voelen. Lois en Job waren bij ons op bezoek. Ook om samen ons 25-jarig

huwelijksjubileum te vieren. We hebben een fijne tijd gehad.

Onze achterban is aan het groeien. Daar zijn we dankbaar voor. Omdat er steeds weer nieuwe mensen aanhaken, krijgen we vaak de vraag wat wij precies doen op Amecet. In deze nieuwsbrief willen we dat vertellen. Ook op de website is meer te vinden over Amecet: www.stichtingamecet.nl.



Over Amecet

Amecet is een tijdelijke schuilplaats voor kwetsbare kinderen. Al 25 jaar is Amecet een veilige plaats voor kinderen in nood. Er zijn drie groepen kinderen die op Amecet komen:

1. Kinderen die te vondeling werden gelegd. Die kinderen worden gevonden ergens op het platteland onder de struiken. Of bij de ingang van het ziekenhuis. Soms vinden we de moeder of de familie terug. Soms niet, en dan gaan we het proces in van lokale adoptie. Dat is een lang proces, samen met de lokale overheid.
2. We hebben veel kinderen waarvan de moeder tijdens of net na de bevalling is overleden. Wat gebeurt dat veel! Heel verdrietig. De familie is in rouw en heeft weinig tijd voor de kleine baby. Zo'n baby kan zo maar worden verwaarloosd. Amecet neemt zo'n kind voor een periode van 2 tot 3 maanden op, zodat de

familie tijd heeft om te rouwen en na te denken wie er voor het kind gaat zorgen.

3. Ook hebben kinderen die ziek of gehandicapt zijn. Er is onvoldoende zorg in het ziekenhuis of het gezin is niet in staat om voor het kind te zorgen. Op Amecet is er liefde en aandacht voor deze kinderen. We wachten op een geschikt moment om deze kinderen terug te plaatsen in de (adoptie-)familie.

Het zijn vaak heftige, schrijnende verhalen. Soms geloof je je oren niet wat er met kinderen kan gebeuren. Kinderen, baby's, zijn getraumatiseerd en hebben tijd, liefde, voedsel, structuur en regelmaat nodig om te groeien.

Wat doen wij op Amecet?

Wij zijn onderdeel van het leiderschapsteam van Amecet. Dit team bestaat uit 6 personen. Janneke draait twee dagen per week mee in het rooster van de aunties (verzorgsters). Daarnaast organiseert en structureert ze dingen, zoals de schoonmaak en de magazijnen en kasten. Ook doet ze de wekelijkse boodschappen voor Amecet. Er is altijd wat te doen! Op dinsdagmorgen bezoekt ze de vrouwengevangenis, waar we moeders met kinderen ondersteunen. Op vrijdag geeft Janneke les op Harmony-school. Deze school wordt via Amecet geholpen om onderwijs te geven aan de kinderen in de buurt. Als er kinderen op Amecet zijn, die naar school moeten, gaan zij naar Harmony.

Mark is de directeur van Amecet. Een groot deel van de tijd gaat op aan contacten onderhouden: met personeel, bezoekers en de lokale overheid. Vergaderingen moeten worden gepland en voorbereid, roosters moeten worden gemaakt en verder is er de administratie en de financiën. Mensen aandacht geven doet, net als in Nederland, wonderen. Mensen in hun kracht zetten en verantwoordelijkheden verdelen vinden we belangrijke dingen. Plannen voor de toekomst worden door Mark voorbereid en besproken in het team. We proberen een positieve, actieve flow in de organisatie te krijgen en te houden. Een belangrijk onderdeel van het werk is het informeren van onze achterban. Ook worden bedrijven, particulieren, stichtingen en ondernemers benaderd om Amecet te steunen.

In de volgende nieuwsbrief gaan we meer vertellen over allerlei andere projecten die we buiten Amecet doen, zoals het bezoeken van gevangenen en het ondersteunen van arme gezinnen op het platteland.



Afsluitend

Amecet is zo'n mooi project! Met weinig kun je hier een groot verschil maken. Kinderen die letterlijk ten dode zijn opgeschreven mogen wij met liefde, aandacht en zorg hoop geven. Kinderen die verzwakt, verstoten, misbruikt, ongewenst zijn, ontvangen wat ze nodig hebben. We mogen dat doen in de kracht die God ons geeft. Het is niet altijd makkelijk; vaak is het heftig, maar we weten dat God het verachte, het kleine, het kwetsbare liefheeft. En dat maakt ons blij en geeft ons moed. We willen iedereen hartelijk dank voor de steun voor ons en het project. Het meeleven, in welke vorm dan ook, doet goed. We kunnen dit werk niet alleen. God gebruikt mensen om Zijn plan te verwezenlijken: mensen die worden uitgezonden, maar ook mensen die 'thuis' blijven. Thuis wordt er gebeden, gepraat en gegeven. Hartelijk dank daarvoor!

Met hartelijke groeten uit Soroti,
Mark en Janneke Gerritsen



Dankpunten

- De kracht en de gezondheid die we elke dag krijgen om ons werk te doen
- De fijne sfeer op Amecet
- De hulp die we kunnen geven aan zoveel mensen in nood

Gebedspunten

- Gezondheid van de kinderen. Speciaal voor Juliet. Zij is herstellende na een operatie in het ziekenhuis.
- Wijsheid voor ons: we staan regelmatig voor moeilijke beslissingen.
- Of God Amecet wil gebruiken om Zijn liefde te laten zien aan kwetsbare mensen

Op de hoogte blijven

Heel hartelijk dank dat jullie je hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. Jullie kunnen ons volgen op verschillende manieren:

- Via de nieuwsbrief. Deze versturen we ongeveer één keer per drie maanden.
- Via de Whatsapp-groep 'Mark en Janneke in Oeganda'. Hier vertellen we onze verhalen en ervaringen, ook uit het dagelijkse leven. Aanmelden voor deze groepapp kan via [deze link](#);
- Via [Instagram](#) - Hier laten we kinderen zien die komen en gaan.

Ook willen we u en jullie vragen Amecet financieel te steunen. Er is en blijft geld nodig om de kinderen op Amecet liefde en hoop te kunnen blijven geven. De bankgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief. Hartelijk dank!

Vanuit bestuur / TFC

Vanuit het bestuur willen we graag een persoonlijke oproep aan u doen. Het bijzondere en waardevolle werk op Amecet vraagt om blijvende financiële steun. Wie naast de nieuwsbrief ook de berichten in de WhatsApp-groep volgt, ziet hoe groot de impact is van het liefdevolle en levensreddende werk dat Mark en Janneke daar dagelijks mogen verrichten.

Daarom vragen wij uw betrokkenheid. Draagt u Amecet een warm hart toe en bent u in de mogelijkheid om structureel bij te dragen? We zijn op zoek naar mensen die dit werk willen ondersteunen met een maandelijkse gift. Met uw steun helpt u mee om dit belangrijke werk voort te zetten en levens te blijven veranderen.

Een maandelijkse bijdrage, groot of klein, maakt hierin een wezenlijk verschil. U kunt donateur worden door uw bijdrage over te maken op: NL 61 TRIO 0321 0726 26 t.n.v. Stichting Amecet.

Acties

Vrouwenvereniging Hasselt

De vrouwenvereniging van Hasselt is afgelopen seizoen actief geweest voor Amecet. Gedurende het seizoen is er gebeden, gecollecteerd, acties gehouden en zijn er dekentjes gehaakt voor baby's op Amecet.

Er is 2000 euro opgehaald en dat wordt met name besteed aan projecten voor vrouwen en kinderen.

Heel hartelijk dank voor jullie inzet, gebed en financiële bijdrage!

Skeeler-sponsortocht

Groep 7 van de Rehobothschool in Geldermalsen houdt een skeeler-sponsortocht op d.v. 6 juni om zo geld op te halen voor Amecet. Wat mooi dat jullie zo ook wat doen voor jullie naasten in Oeganda!

Boekwinkel 'de Bouwsteen'

De christelijke boekwinkel 'de Bouwsteen' in Bleskensgraaf steunt Amecet; zij overhandigde een cheque van €1500. Heel hartelijk dank!

Gemeentedag Terwolde

Vanuit de TFC waren we aanwezig op de gemeentedag van de Gereformeerde Gemeente in Terwolde. We hebben hier de tassen van Desta verkocht en konden €260 overmaken naar Amecet.

Als jullie ideeën hebben over acties, sponsoren of andere manieren van steun, neem dan gerust contact op met een van onze leden: Cees Bakker, Elly Bonestroo, Janet van der Linde, Sjoerd en Lize Wagenaar, Marlies Gerritsen en Job en Loïs Hakkesteege (via info@stichtingamecet.nl).

NL 61 TRIO 0321 0726 26 t.n.v. Stichting Amecet



Instagram



Whatsapp



Website

Delen van de nieuwsbrief

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn. Krijg je deze mail doorgestuurd van iemand, dan kun je je via [deze link](#) zelf inschrijven op de nieuwsbrief.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun je je [hier afmelden](#). • Voeg info@stichtingamecet.nl toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.

